

Het Gooi is al sinds de zeventiende eeuw de achtertuin van Amsterdam. Denk bijvoorbeeld aan de zandafgravingen, o.a. voor de uitbreidingen van Amsterdam. Maar denk ook aan het plan uit 1904 om het Naardermeer te gebruiken als vuilstortplaats en de aankoop van de Franse Kamp bij Bussum in 1932 om als kampeerterrein voor de minvermogenden onder haar inwoners te dienen.

In 1924 waren er plannen van de Amsterdamse wethouder De Miranda om een zogenaamde tuinstad te bouwen als satelliet van Amsterdam op de hei tussen Hilversum, Bussum en Laren voor 40 a 50 duizend inwoners.

Van de Bussummerheide zou weinig zijn overgebleven.

Alle reden voor de gemeenten in het Gooi om het eigen gebied, en met name het natuurschoon, in bescherming te nemen. Dat kreeg vorm in 1933 door de gezamenlijke oprichting van het GNR. Doelstelling was en is "De instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van de aldaar gelegen terreinen, ten einde deze ten eeuwigden dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden, en aan het publiek, door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon te verzekeren." De gemeente Amsterdam en de provincie sloten aan, maar het was toch vooral een stichting van de Gooise gemeenten zij kregen 65% van de bestuurszetels.

Twee jaar later werd als burgerinitiatief de Vereniging Vrienden van het Gooi opgericht met als doelstelling - volgens de statuten - "zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied, het eigen karakter van het Gooi en omstreken zo goed mogelijk te bewaren en een goed natuurbeheer te bevorderen." De VVG ondersteunt - ook volgens de statuten - "zoveel als in haar vermogen ligt, de Stichting Gooisch Natuurreservaat in haar doelstellingen." De VVG sluit daarbij aan op het GNR, maar volgt het zo nodig op een kritische manier. En het is dus daarom dat wij hier nu staan. Opdat de Gooise natuurterreinen niet alleen vandaag, maar ook morgen en in de jaren daarna behouden en beheerd blijven.

Het GNR, uw en ons GNR dus, heeft het de afgelopen periode moeilijk gekregen. Amsterdam trekt zich terug, de provincie befrist de kosten en de Gooise gemeenten, u dus, hebben bezuinigd op het budget. Het beheer van de terreinen staat onder druk. Je zou kunnen zeggen "de bestuurders van het GNR hebben gesneden in hun eigen vlees." Op zoek naar oplossingen heeft het GNR, met goedvinden van de gemeenten, dus ook u, gepoogd om door samenwerking met een partij van buiten het Gooi een deel van het financiële probleem beheersbaar te maken. Er was een burgerinitiatief voor nodig om tot de gezamenlijke conclusie te komen dat het GNR een Gooise aangelegenheid moet blijven. Tot nu toe heeft dat er nog steeds niet toe geleid dat het GNR in een gezonde financiële situatie is beland.

De nu gemaakte keuze brengt met zich mee dat het behoud en het beheer van de terreinen, een kwestie is geworden waar nu alleen de Gooise gemeenten voor verantwoordelijk zijn. Het burgerinitiatief en het ledenadvies laten zien dat de inwoners van het Gooi dat ook zo zien. Aan U om daar – net als in de vorige eeuw - wederom invulling aan te geven.

12 januari 2016

Hans Metz en Johan Jorritsma